

Søndag d. 21/7-2024

Torsdag ved middagstid trillede vi i tre biler mod O-Ringen's camping. Vi kunne se, at vi var ventede og vi var meget utålmodige.



Vi ville gerne ind for at etablere vores lille del af lejren. Men der blev timer med ventetid. Hele organisationen og lejr-logistikken var blevet overrasket af et skybrud med 70 mm vand onsdag eftermiddag. Det sejlede, og kørevejene på pladsen var meget bløde.



Midt eftermiddag var vi dog inde. Kjeld og Jørgen J danner vores lille lejrs ene kant, Svend Erik og jeg danner den anden. I midten stiller Lene og Lennart op og så er der god plads til Helle og Stig, der ville ankomme i løbet af fredagen.

I løbet af fredagen kom der flere og flere campingvogne og campere til. Staben havde travlt med at hjælpe folk på plads.



Mens vi ventede på de sidste to, undersøgte vi andre lige ishuset på havnen i Oskarshamn. Der var billige is. Det tror jeg ikke, de bliver ved med at være, når en del af stævnet skal foregå der på kajkanten.



Senere på eftermiddagen holdt vi "house-warming".



Det var i hvert fald varmt, og der var hele tiden noget at kigge på.



Lørdag kunne vi ikke vente længere. Selvom det allerede midt formiddag var stegende hedt, måtte vi i skoven for at lære korttegning, klipper, bevoksning og mudder at kende. Det gav flere a-ha oplevelser, som vi håber at kunne bruge de næste mange dage.



Nu, søndag morgen, er der ved at være fyldt. Solen skinner stadig, men der er lidt flere skyer end i går. I eftermiddag tager vi til havnen, hvor der er åbning af stævnet og stafet for ungdoms- klub/landshold. Det plejer at være sjovt at se.